

Riksutställningen för Russ, Flyinge 1969

Jag hade sett fram emot riksutställningen på Flyinge ett bra tag. Vi hade anmält fölstona Raguna 1295 och Stintan 588. Ett tag såg det ut som om allt skulle gå i stöpet. 19 år gammal låg jag i lumpen på tredje kompaniet på I-15 i Borås. För tillfället hade jag kanske inte skött mig riktigt ordentligt, för det såg inte ut som om jag skulle få permis för att åka på utställningen. Efter mycket om och men, och förmodligen ett par skötsamma sista dagar, gick det ändå till slut att få ledigt. Det kan ha varit en bidragande orsak att jag hade en hästintresserad kompanichef, Major Filip Holmkvist.

Det var tidig morgon. Sven Lennartsson i Berghem ställde upp och körde lastbilen som skulle ta hästarna ner till utställningsplatsen. Det var inte så vanligt med hästtransporter vid den här tiden så därför fick det bli en kreatursbil. Domare för dagen var Tore Rikert, Rosenfors.

Stintan 588 var en brunt sto född 1957 e: Rask 112 och u: Ritva 467. Vid sin sida hade hon ett svart hingstföl e: Raggen 101 som hette Akilles. Det andra stoet som vi hade med oss var Raguna 1295, hon var ett svart sto med en liten stjärna mitt i pannan, född 1965 och var e: Raggen 101 och u: Ultra 574. Vid sin sida hade hon ett svart stoföl e: Flink 205 som hette Angola. Raguna var en ett år äldre helsyster till välkände Rajman 232.

Vid ankomsten till Flyinge stallades stona upp i stostallet. Detta efter militärisk instruktion av Gunnar Svensson, Skånes Djurpark men för dagen stallchef för utställningen.



På bilden ses jag med Raguna och fölet Angola. Efter mig går Rungegård med Fomina och därefter min bror Rolf med Stintan

Jag och min bror Rolf var väldigt proppert klädda med likadana vita byxor och mörkblåa tröjor. I klassen för ston med föl fanns hela 18 ston med. Vi gick på åttonde plats med Raguna och på tionde plats med Stintan. Emellan oss gick ett sto från Rungegårds stuteri, Fomina. Det gjordes ingen poängsättning men både Raguna och Stintan fick i alla fall varsin bronsplakett.



I hingstklassen vann oväntat Egil 206 med Klinte 190 på andra plats. Trea gick storfavoriten Bom 144. På bilden nedan ses Bom 144 med sin ägare Enok Nilsson, Vittsjö. I bakgrunden ses Roland Fransson och Bengt-Åke Rungegård med vita ridbyxor med hästar vid handen.



*Närmast ses
Bom 144 med
Enok Nilsson vid
handen.*

*I bakgrunden ses
i vita ridbyxor
Roland
Fransson och
Bengt-Åke
Rungegård.*

Då hingstarna skulle placeras, trodde de flesta att Bom vunnit och att Egil och Klinte var de sist placerade. Det var en stor ring och svårt att få plats med alla hingstarna. Dock var förvåningen stor då dessa båda hingstar väl fick sin kritik och var placerade etta och tvåa. Tore Rikert gjorde även ett brandtal för welsh-inslagets positiva effekter för russaveln. Detta föranledde ilska hos många genuina russägare. Bo Lind, Knärred lyckades spela in detta med en bandspelare och detta band spelades upp ett flertal gånger för russmänniskor under dagens lopp.