

Russ i Globen 2012

Under några hektiska dagar i november 2012 stod Stuteri KL för ett shownummer med russ under Stockholm Horse Show i Globen. Här kommer lite minnen ifrån den resan...

Söndag-Tisdag 25-27 November

Lisbeth började tvätta de tio russfölen redan söndagen före Globen-arrangemanget (den 25/11), så att de skulle hinna torka ordentligt innan avfärden på onsdag morgon. Fölen var snälla när de blev tvättade och de fick förstås stå nära sina mammor under tiden, så att de inte skulle bli rädda för vad som stog på. Träningen med att ha fölen bundna med grimma och grimskافت hade verkligen gett resultat. Dagen efter, på måndagen, var det dags för nästa omgång att bli tvättade, de tio stona samt hingsten. De var däremot mycket mer rutinerade och tyckte om att bli pysslade med. Tisdagen gick åt till att packa inför avfärden samt den sista finputsningen av hästarna.

Onsdag 28 November

Nils Gunnar, vår lastbilschaufför, kom och lastade hästarna redan vid 06.30 och sedan bar det iväg. Vi och alla hjälpredor, åkte efter lastbilen i två personbilar. Vi var ju trots allt tio personer som skulle upp till Stockholm för att få allt att funka.

Vid middagstid var vi framme vid Globen. I snöblandat regn fick vi lastat av och släppt in hästarna i boxarna i utestallarna.

Blåstjärnan tog emot oss och visade var vi kunde hämta hö, strö till boxarna samt vatten. Alla hästarna såg ut att må bra efter den långa resan. Därefter var det dags att gå in till stallkontoret för accreditering. Vi fick band till alla oss så vi kunde röra oss fritt runt Globen och i stallarna, samt att de visade oss det russrum vi kunde ha att ställa in grejor och byta om i. Det var skönt att ha det här rummet under hela evenemanget. Där kunde vi gå in att slappa och vila oss en stund mellan de olika aktiviteterna.

Carina och Lisbeth åkte iväg och släppte av Nils Gunnar på Gullmarsplan. Han skulle åka tåget tillbaka hem (lastbilen fick stå kvar). Därefter letade de upp vårt hotell för helgen och ordnade med alla väskor och annat, medan resterande av gänget stannade kvar på Globen. Bilarna lät vi stå kvar vid hotellet. Det var absolut lättast att bara åka buss eller tunnelbana mellan hotellet och Globen. Inga köer och inget "leta-parkeringsplatser".

Klockan 17.30 skulle vi göra den första träningen i Globen. Det visade sig vara lite bökigt att få med alla fölen, men väl inne på arenan gick allt bra. Trots att det bara var ca. 1500 personer kände vi alla trycket och jublet från publiken.

Efter träningen var det dags för foder och vattning igen. Några hästar tyckte inte om att dricka i spann, då de flesta är vana vid vattenkopp hemma, men det ordnade sig så småningom.



Efter att denna första långa dag var det välbehövligt med McDonalds för alla tvåbenta och sedan hem till hotellet. När lampan till slut släcktes vid 23.00, tog det inte många minuter innan vi sov.

Torsdag 29 November

Efter en långfrukost åkte Kurt, Lisbeth, Carina, Elin och Amilia till Globen medan Elly, Hanna, My och Tina åkte för att shoppa i stan. Vi andra gick till stallet för att vattna och fodra hästarna. Det hade runnit regnvatten in genom några av boxarna, så det var bara att fixa så det blev torrt och fint igen. Blötsnö hade raset ner från taket på utsidan och sedan runnit in i boxarna.

Nu fick det bli McDonalds igen, placerat nära och bra till stallet. Eftermiddagen fick vi till oss våra de medeltidskläder vi skulle ha på oss under visningen inne på arenan. Tjejerna hade en del roligt åt dessa kläder. Vi skulle föreställa medeltida gotländska drivpojkar. Vid 17.30 gick vi ut med fölungarna bundna intill sina mammor. Det fungerade jättebra. **kl 18.00 Show.** Gissa om det uppmärksammades då det kom tio ston med föl vid sidan in till arenan. Väl inne i kulvertarna mötte Mälartjejerna upp för att hjälpa oss att hålla hästar och att köra på flocken. Det var mycket värdefullt för oss. Tack för hjälpen! Efteråt gick vi allihop och tittade på shownummret.

Torsdagskvällen var det ett **"Get-together –party"** för deltagare och funktionärer. Den hölls inne på arenan i Globen. Där träffades alla under lite trevliga former och åt och drack gott. Jennie anlände i samband med detta. Pga. jobb kunde hon inte komma tidigare.

Fredag 30 November

Det hade blivit en kylig morgon ute på fredagen. Jag och Lisbeth åkte ut till hästarna efter frukost. Nu hade det blivit blött i nästan alla boxar pga smältsnö under natten. Bara att mocka ut allt blött och lägga i nytt kutterspån i elva boxar tog på krafterna. Vi körde enligt löpandebandmetoden. Kurt mockade i boxen med en kärra medan jag körde och tömde nästa kärra, så det gick trots allt ganska fort. Vi fick hämta elva balar kutterspån en bra bit bort från boxarna. Därefter var det dags att hämta balar av hö och minst elva stora spannar med vatten, en del av hästarna drack två hela spannar vatten. Efter det vilade vi oss på vårt russrum.

Lite senare på eftermiddagen gick vi upp på showläktaren och tittade på tävlingarna inne på arenan i dressyr hoppning mm. Idag var det den stora dagen **Jubileumsinvigningen 19.00**

Medan vi stod utanför själva arenan och väntade vår tur, kom PG Gyllenhammar gåendes. Han skulle inviga Stockholm Horse Show och därmed åka sponsorbilen in. Medan han väntade på att bilen skulle komma fram, gick han fram till Faner och klappade honom och sa att kanske kunde han ta och rida in på hästen istället. Elly svarade snabbt att han kunde ta vilken häst han ville och rida in på. Då kom det karakteristiska hjärtliga skrattet som vi har lärt känna honom vid, från TV.



Då var det strax vår tur. Vi skulle in efter Nordsvenskarna och de små shetlandspponnyerna med Pippi Långstrump på ryggen iklädda sverigedräkten.



Elly och Faner, följde med in mot inläppet in till arenan och gjorde sig förberedda med musiken en Gotländsk sommarnatt spelades i bakgrunden. Då var det dags. Elly sprang in den närliggande kortsidan, vände upp och travade i Faners trav som bara han kan, längs med hela mittlinjen i arenan. Väl på andra sidan av arenan, vände de upp, tittandes mot stona, sen var det dags. Faner släpptes från sin repgrimma och samtidigt kom alla ston och föl in på arenan i full galopp för möta hingsten. Därefter sprang de fritt så som flockar gör ett par varv runt arenan. Hingsten springandes på utsidan och stona i tät klunga med ledarstona i täten. Både hingsten, stona och fölen tyckte det var kul. Det fanns mycket att se på. Hela arenan var som en stjärnhimmel med blixtrar från kameror, jubel och applåder. Det var en mäktig känsla att bara lyssna på publikens mottagande.

Då stona släpptes in var vi ett gäng som sprang in längs med sidorna på arenan i våra medeltidskläder. Nu samlade vi ihop flocken och sedan var det full galopp ut. Stona visste vad som väntade. De kvarvarande gänget i katakomberna hade plockat upp grimmor och rep, redo att ta emot och samla ihop hela flocken. Nu gällde det att snabbt få på grimmor på föl och ston. Elly fångade in hingsten och satte grimma på honom.



Detta behövde gå fort. Dels så att vi snabbt fick kontroll på flocken, men sen gick det en hel del stora ridhästar förbi som kanske inte alltid hade respekten för små lösa russ. Dessutom behövdes plats för nästa omgång hästar som skulle in på arenan. Det gick förvånadsvärt bra med att få på grimmor på alla. Gången vi stod i utanför arenan var smal och här skulle alla passera, både hästar, bilar, truckar och traktorer. Våra hästar var hur coola som helst. Nu kunde vi slappna av och ställa in hästarna. Allt hade gått kanon på premiärvigningen. Efter föreställningen samlades vi i russrummet och gick vi igenom vad som gått bra och dåligt, så att vi skulle kunna bli ännu bättre nästa gång. Detta gjorde vi efter varje föreställning.

Lördag 1 december

På lördagmorgonen var det bara några boxar att bättra på med spån som tur var. Det var riktigt kallt den här dagen, ca.-10 grader och det gällde att ha mössa och vantar på, när vattnet och hö skulle hämtas till hästarna. Den här dagen skulle vi ha två föreställningar att göra, först en vid kl.15.30 och sedan en vid 19.05.

Efteråt gick vi och hälsade på i russmontern en sväng. Den var jättefin. Det är viktigt att russarna syns i sådana här sammanhang.

Vi beslutade att Carina skulle filma hästarna vid den senare föreställningen. Det är så lätt att man jobbar bakom, men det hade varit kul att se det efteråt, precis så som publiken såg det. Idag hade även Hannas, Elins och Amilias mamma och pappa åkt upp och för att titta på föreställningen. Kul!

Hanna visade Faner på eftermiddagsföreställningen, Elly fick gå bredvid vid denna föreställning. Denna föreställning var den som spelades in från SVT och sedan lades upp på SVTplay direkt. Detta klipp är det många som sett som inte kunde vara där på plats i arenan.



Det var ju inte lång tid emellan föreställningarna innan vi skulle ut igen, så vi bara tog det lugnt i russrummet. Några gick till showläktaren och tittade på resten av showen under tiden. Efter att även den andra föreställningen gått kanon, var vi rejält hungriga. Det fick bli beställning av pizzor via internet och "hemleverans" till Globen. Det var nog en förvånat pizzabud som skulle leverera 10st pizzor till Globen ingång 7. Kommentarer via hotellentren lät inte heller vänta på sig. De menade att de där har nog inte ätit något alls idag. Efter att vi blivit mätta och belåtna åkte vi hem till hotellet igen.



Vid det här laget undrade vi nog allihop hur många spannar vatten vi burit till hästarna under de här dagarna. Det var viktigt att se till att alla fick ordentligt med hö och vatten. Några hade vid det är laget blivit lite tunnare. Hästarna är ju inte vana vid Stockholmstrafikens ljud och speciellt då vägen till Nynäshamn gick precis utanför boxarna också. Alla hästarna var förvånansvärt lugna i sina boxar under hela tiden vi var där.

Carinas uppdrag idag var att filma mer och även ta vanliga kort, det hade vi inte hunnit med hittills. Idag var det dags att åka hem. Väskor packades, bilarna fick stå kvar på hotellet under dagen. Vi tittade på både hoppning och körning under eftermiddagen. **Sista föreställningen var 17.30.**

Direkt när vi var klara åkte bil nr1 hem med de som skulle jobba eller skulle till skolan dagen efter. Vi andra lastade hästarna ca. kl 21.00 och åkte sedan hem. Vår lastbilschaufför Nils Gunnar hade kommit upp till Stockholm igen och tog med sig hästarna i lastbilen. Det var sträckkörning med bilarna hem. Sista bilen var hemma ca. 02.00. Lastbilen kom hem vid ca. 04.00, efter ha pausat några gånger på hemvägen.

Alla är väldigt trötta men väldigt nöjda. Vi tycker att vi fått en väldigt bra kontakt både med publiken och med arrangörerna. I "korridorerna" kändes det som om väldigt många speciellt pratade om inslaget då russen släpptes lösa. De tyckte det var unikt att få se. Vi som är vana vid att ston och hingstar går ihop tänker kanske inte så mycket på det, men det finns nog många som inte har sett hur en flock hästar fungerar i verkligheten med frigående hingst.

Vi som var med: Kurt, Lisbeth, Jennie, Carina, Elly, Hanna, My, Tina, Amilia, Elin

/Stuteri KL